

Get it done. | Right now.

Nieuwsbrief Maart 2009

Wat gebeurt er nu in het hoofd van mensen en wat hebben zij en hun organisatie juist nu hard nodig?

Reorganisatie van denken?

Waarom verwachten we steeds weer iets anders als we hetzelfde blijven doen? Waarom doen we steeds weer hetzelfde maar hopen we dat er iets beters uit komt? Waarom sabelen we nieuwe ideeën neer als we innovatief denken propageren? Waarom spreken we niet uit wat we écht denken en vinden om dat vervolgens wel op een plek te doen waar er niets mee wordt gedaan? Waarom vergaderen we dan nog? Waarom blijven we naar anderen wijzen waar we zelf in tekort schieten? Waar wachten we op? Op wie? Op wat? Waarom blijven we mee gaan in iets waar we niet in kunnen geloven? Waarom reorganiseren we steeds weer de inrichting van ons doen maar laten we **'de mentale besturing'** daarvan ongemoeid?

Dat maakt toch moedeloos?

Kan het zijn dat het daarom steeds drukker wordt in ons hoofd? Dat daarom juist daar de spanning toeneemt? Daar waar de meeste van onze kostbare tijd en energie op gaat aan allerlei belemmerende gedachten. Tijd en energie die we juist nu hard nodig hebben om slagvaardig, creatief en baanbrekend begrenzings te doorbreken. De moed daarvoor te verzamelen en het daarvoor nodige interne vertrouwen te kunnen bouwen.

(zie workshop 1)

Wake up your Mind!

Maar wie neemt dat voortouw als iedereen met de rug naar de klant, in spanning naar binnen kijkend, afwachting wat er gaat gebeuren en allerlei beren op de weg voor zich ziet waardoor ook hij in z'n beweging bevriest? Juist **die mentale instelling** maakt ons machteloos en kwetsbaar en zal ons uitleveren aan wat er buiten onze organisatie blijft gebeuren. (zie workshop 2)

Een mentaal besluit.

Tenzij we wakker worden in het besef dat we alléén grip op die grillige externe factoren kunnen nemen als we ons van binnen uit versterken met een snelle omslag in onze organisatiecultuur (zie workshop 3). Maar wie trekt daar het hardst aan? Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor hoor je iedereen afwachting denken, toch? **En dat terwijl iedereen weet hoeveel potentie er nog in die volle schatkist zit van het collectief vermogen!** (zie workshop 4)

Workshops

Op onze site bieden we u —juist nu— heel veel mogelijkheden om uzelf en uw mensen alvast mentaal in een andere wereld te brengen waarin het normaal is om zonder druk en controle met elkaar in openheid en met vertrouwen te bouwen aan **een wereld die 'mijn zaak' heet.**

De wereld achter onbenut vermogen waarmee u kennis kunt maken; hoe u uzelf en de zaak kunt versterken om adequaat te kunnen reageren op alles wat nu op u afkomt.

De onderstaande 4 workshops zijn essentieel om— nu het kan en zelfs moet— het collectief van mensen gezamenlijk in een stand te kunnen krijgen waarmee deze moeilijke slag met rechte rug gemaakt kan worden.

De 1e is i.s.m. NVP al 17 maart van 16.00 tot 21.00 uur op het Ministerie van Binnenlandse Zaken maar zal later herhaald worden.

1



De volgende workshops volgen zo snel mogelijk daarna, inclusief de herhaling van voorgaande, in het centrum van het land op volgorde van **reserveren. U ontvangt dan tijdig de uitnodiging daarvoor.**

2



Een krachtig mentaal besluit :

"Ik wil alleen nog aan iets meewerken als ik daar écht in kan geloven en daar vertrouwen in kan hebben!"

Waar zit jouw eigen aandeel?

“OK. Klopt. Maar ...daar kan ik toch niks aan doen?” Klopt.. Zonder zo'n mentaal besluit hoeven we alleen maar af te wachten totdat anderen keuzes voor ons maken. Zelf zo'n mentaal besluit nemen kan jouw actieve aandeel zijn.

Collectief Mentaal Vermogen.

Want iedereen weet dat er dagelijks veel vermogen verloren gaat - en dus te winnen is- en iedereen weet wáár. Die informatie is juist nu nodig voor die interne versterking.

De grote schoonmaak is begonnen.

Want er is al **een grote schoonmaak** begonnen. Buiten onszelf. De regie daarop zijn we al kwijt. Daar worden al zaken opgeruimd die te lang stil zijn blijven liggen. Waarin signalen te lang zijn vermeden, genegeerd, gebagatelliseerd of mooi werden gemaskeerd.

Neem zelf de regie over

Als we morgen weer gewoon doen en allerlei zaken weer in de weg laten liggen zijn wij overmorgen aan de beurt. Maar ... als we daar nu zelf de regie op nemen is dit de kans om het verschil te kunnen gaan maken voor een écht nieuwe manier van denken en daaruit doen waarmee we zekerheden kunnen herwinnen.

Dat is alleen al een crisis waard geweest.

Zij die dat **intern** krachtig gaan doen leggen een nieuw fundament voor het herstel van geloof en vertrouwen (zie workshop 1). Daarmee kan het zover onbenutte vermogen vrij gemaakt worden om de grip te kunnen herwinnen op de nu zo grillige **externe** factoren.

Get it done. Right now.

Wilt u meer weten? WWW.UNITEDSENSE.NL

Wilt u minder weten? [Klik dan hier](#)

3



4



Een krachtig mentaal besluit :

“Ik zal mij niet meer laten verleiden door een cultuur die mij energie kost in plaats van oplevert!”



United Sense

organisatievitalisators
& motivatiespecialisten

Birkstraat 79
3768 HC Soest
T. 035.6019275
[E. info@unitedsense.nl](mailto:E_info@unitedsense.nl)



Meer weten?
Bel Hans Visser
0653321494